

HØSTGUDSTJENESTE I BRØNS KIRKE OG FÆLLESSPISNING I KONFIRMANDSTUEN I BRØNS

Søndag den 24. september, kl. 14.00



Høstgudstjeneste er ikke som sådan en kirkelig højtid med fast plads i kirkeårets kalender. Men i mange kirker er der tradition for at markere høsttiden ved en søndagsgudstjeneste, hvor man bl.a. synger kendte høst- og efterårssalmer som *Vi pløjed og vi så'de* og *Nu falmer skoven trindt om land* – og bl.a. pynter kirken med neg, blomster og frugt og grønt fra haverne.

Høstgudstjeneste er en festgudstjeneste hvor vi takker for årets høst og naturens gaver og deler overskuddet med de fattige.

Det er klart, at det i gamle dage havde en langt større betydning, når høsten var kommet i hus, end det har i vore dage. Dengang var lokalsamfundene afhængige af årets høst. En dårlig høst kunne betyde sult i løbet af vinteren og det gav derfor mening at man fejrede det hårde arbejde, man havde udført i fællesskab til alles bedste.

Men kirken var også en vigtig del af denne tradition. For kirken var det sted hvor lokalsamfundet i fællesskab takkede Gud for årets høst, og hvor man viste sin glæde og taknemmelighed for jordens mangfoldighed, menneskets ansvar for skaberværket, og delte ud af sin "rigdom" til de fattige i samfundet. Som samfundet har ændret sig, ligger

vægten i dag nok i højere grad på fællesskabet end på selve høstdelen.

Men høstoffer-tanken lever stadig i bedste velgående og i mange kirker samler man penge ind til velgørende formål i forbindelse med høstgudstjenesten. I sognene vil vi også gerne holde denne tradition i hævd – og derfor står dette års konfirmander for salget af de medbragte høstoffer-gaver. Overskuddet skal gå til *Læger uden Grænser*, da vi ønsker at støtte deres arbejde globalt – i kampen mod de mange sult-katastrofer.

I dagens anledning inviterer konfirmander og menighedsrådene til sammenskuds-frokost, hvor alle der har lyst til at være med, og mulighed for det, medbringer lidt at spise eller drikke. Efter gudstjenesten sætter vi os til bords i konfirmandstuen, Tingvej 3B i Brøns, og nyder sammen hinandens medbragte "høstgaver".

Bemærk! Fællesspisningen finder sted i konfirmandstuen.

